

Beste collega

De derde zondag van de adventsperiode ligt al achter ons, kerst nadert... Het woord 'advent' is afgeleid van het Latijn: adventus (= komst, er aan komen) en advenire (= naartoe komen). Letterlijk betekent advent: God komt naar ons toe. De advent heeft in de liturgie een dubbel karakter: Het is de voorbereidingstijd op het kerstfeest, de geboorte van Jezus Christus ruim 2000 jaar geleden. Ook wij kijken uit naar kerst.

In diverse streken zijn er tradities rond de advent. Wij hebben eveneens een kleine traditie in de adventsperiode: we bezorgen jullie dan steevast onze december nieuwsbrief. De nieuwsbrief staat deze keer in het teken van de middagactiviteiten die onze scholen organiseren voor én samen met onze 4592 leerlingen. Een ruim aanbod in ontspanning, sport en cultuur. Leerlingen kunnen zich tijdens de middagpauze sportief uitleven, creatief en kunstzinnig aan de slag gaan, samen gezellig ontspannen en zelfs genieten van de stilte ...

Een leuk spel, een streepje muziek, een tot verbeelding sprekende film, een uitdagende quiz, een inspannende sport, remedial teaching, een heus repaircafé, een leerrijke workshop, een waar schoolorkest, ... keuze in overvloed. Lees en ontdek het gevarieerd aanbod in dit themanummer.

Lieven Haems
coördinerend directeur



*Bethlehem
In duisternis geboren onder nevel
voorbij een beek, een boom
is dit een dreigend kind.
't Geschrei bedreigt mijn veiligheid,
mijn geld, mijn pels en mantel:
een herder kent de nacht en tast
en vindt het kruisend kind.
Hij weert het noodlot niet,
maar zwijgt al wat hij ziet.
De herder vreest de koningszoon
verborgen en geheim
tussen de witte wol van schapen.
Een christen kan vannacht niet slapen.*

E.H. José De Poorter

Scholengemeenschap Scholen aan de Durme

*Gunter Maes
Lieven Haems
Dilia Van Avermaet
Wim Verbesselt
Els Willems*



*We wensen jou het allerbeste voor het komende jaar.
Zalig kerstfeest en een warm en liefdevol nieuwjaar.*

Op **VLOT! campus Sint-Laurentius** kunnen de leerlingen van het tweede jaar deelnemen aan middagsport van 12.20 uur tot 12.55 uur. De leerkrachten lichamelijke opvoeding begeleiden om de beurt deze activiteiten. Momenteel loopt er een voetbalcompetitie met maar liefst 10 ploegen uit verschillende klassen. Deze ploegen nemen het 's middags tegen elkaar op. Ze spelen telkens wedstrijden van drie tegen drie. Op dit moment zijn de ploegen nog bezig aan de poulewedstrijden (poule A en B). Na deze poules zullen de finales worden gespeeld.

Later dit jaar zullen er ook andere competities aan bod komen zoals basket, floorbal, kubk ... De leerlingen krijgen bij het begin van een nieuwe sport telkens de nodige spelregels uitgelegd. Hierbij geven we het belang van fair play mee.

We houden met onze leerlingen ook de buurt proper en werken nauw samen met *Mooimakers*: een nuttige en leuke middagactiviteit!



Er is veel leven op **VLOT! campus Sint-Teresia**. Tijdens de middagpauze kunnen onze leerlingen op verschillende plaatsen in onze school terecht.

Voor de natuurliefhebbers staat de poort van onze grote sportpleinen open. Daar kunnen ze op een rustige manier genieten van de frisse lucht. Vanzelfsprekend komen de sportievelingen hier aan hun trekken tijdens het basketbal en het voetbal.

Leerlingen die in alle stilte en rust willen werken, kunnen terecht in de mediatheek: een rustgevend lokaal waar leerlingen zich ook kunnen verdiepen in de literaire wereld. We bieden immers een ruim gamma aan van jeugd-boeken. Grote namen als Jan Terlouw, Frank Pollet en Dirk Bracke passeren hier de revue.

We zetten 's middags ook de studiezaal open. Hier werken en studeren onze leerlingen in stilte. Ook inhaaltoetsen kunnen hier worden afgewerkt.

Aangezien velen het belangrijk vinden om efficiënt op een computer te werken, bieden we dactylolessen aan waar- in onze leerlingen snel en blind leren typen. Deze lessen vinden wekelijks plaats.



Onze leerkrachten techniek staan eveneens weke- lijks in hun vaklokaal klaar om meisjes en jongens te verwelkomen die graag willen klussen. Zij krijgen dan de kans om op een technische manier te werken en verschillende zaken in elkaar te knutselen.



Naast al deze activiteiten, zijn er ook een aantal mogelijkheden die niet het hele schooljaar worden georganiseerd. Zo kunnen onze leerlingen meezingen in een koor, prachtig georkestreerd door één van onze leerkrachten muzikale opvoeding. Ook is er de kans om een film te bekijken en te knutselen. Zij die graag hun talenten willen laten zien op het vrij podium, kunnen zich voorbereiden tijdens de middagpauzes. Ten slotte houden wij ook verschillende acties voor het goede doel. Vaak kunnen leerlingen zich dan tijdens de middag inzetten met een fijne activiteit.

Er is dus veel te doen op campus Sint-Teresia! Niet enkel tijdens de lessen, maar ook tijdens de middagpauzes.



In **VLOT! campus Sint-Lodewijk** heeft een lange middagpauze zo zijn voordelen. Er is veel tijd om allerlei dingen te doen. Wil je de leerstof voor een overhoring nog even herhalen of een opdracht afwerken, dan kan je terecht in het OpenLeerCentrum (OLC). Er staan voldoende pc's klaar om informatie op te zoeken of een PowerPoint te maken.

Begrijp je de leerstof niet zo goed of ben je ziek geweest, dan kan je over de middag naar de remedial teaching voor Nederlands, Frans of wiskunde.

Zit je in het vijfde jaar dan kan je aansluiten bij de *High Fives*. Je engageert je om leerlingen, voornamelijk tweedejaars, studietips of extra uitleg te geven. Dit kan voor verschillende vakken.

Leerlingen die graag op een creatieve manier bezig zijn, kunnen terecht in het kunstatelier. De leerkrachten plastische opvoeding begeleiden in het PO-lokaal de leerlingen die graag iets kunstzinnigs ontwerpen.

Film is een andere kunstvorm. Ook hier komen we tegemoet aan de vraag van leerlingen. Naar een film kijken is een middagactiviteit die vooral tijdens de wintermaanden populair is.

Het is ook belangrijk om te bewegen natuurlijk. Tijdens de middagpauze organiseert campus Sint-Lodewijk voor alle jaren sportcompetities, van netbal over volleybal tot zaalvoetbal. De winnaar van de finale neemt het op tegen een lerarenteam.





De werkgroep *Groene ridders* bestaat uit leerlingen en leerkrachten. Ze organiseren af en toe een workshop veggie-koken of repaircafé. Kortom, veel keuze op VLOT! campus Sint-Lodewijk om je middag zinvol in te vullen.



In **VLOT! campus CREO** bruist het iedere dag van jong leven. Het nieuwe CREO-team trekt voluit de kaart van de middagactiviteiten. In het schooljaar 2018-2019 kwam voor de uitrol hiervoor een adviesgroep tweemaal samen. Momenteel zijn er ongeveer 325 eerstejaars op de campus. Een aantal van hen gaat 's middags naar huis om te lunchen. De andere leerlingen die op school blijven kunnen na het nuttigen van hun boterhammetjes of van een heerlijk warme maaltijd, kiezen voor gezellig chillen op de speelplaats of ontspannen een boekje lezen in de leeshoek. Het is de bedoeling om in de komende jaren in de gangen van de schoolgebouwen meer van deze knusse hoekjes en boekenrekken te voorzien zodat leerlingen worden aangespoord om te lezen. *Surround yourself with books, create for yourself a bookish atmosphere.*

Andere leerlingen volgen over de middag dactylografie, gaan naar het leerlab waar remediëring en uitdaging de sleutelwoorden zijn en nog anderen kiezen ervoor om een medeleerling intellectueel uit te dagen tijdens een spelletje schaken. Wie nog niet (goed) kan schaken, krijgt eerst enkele introductielessen zodat hij of zij nadien de tegenspeler met gelijke wapens kan bekampen.

Verder is er in de broodrefter de mogelijkheid om gezelschapsspelletjes te spelen.





Na vier uren in een klaslokaal, willen sommigen wel eens stevig sportief uitbreken. Bewegen is hier de boodschap. Zij gaan resoluut voor middagsport of dans. Iedere vrijdagmiddag galmt muziek over de speelplaats. De klas die tijdens de week speelplaatsdienst heeft, is verantwoordelijk voor de muziekkeuze. Terwijl de leerling stilletjes geniet van deze muziek, zet een andere ook hier kleine danspasjes. Wat kan schoolgaan toch leuk zijn. Toch is dit enkel maar mogelijk dankzij de dagdagelijkse inzet van zoveel enthousiaste collega's. Duizendmaal dank daarvoor.



Middagoverbrugging in De Karwij



De leerlingen van de Karwij eten in twee shifts. Terwijl één groep in de refter eet, vertoeven de andere leerlingen op de speelplaats. De eerste shift zijn de leerlingen van het eerste en het derde jaar, de tweede groep zijn van het tweede, vierde en vijfde jaar.

In de refter hebben de jongeren een vaste plaats aan een tafeltje met vier. Door de opstelling rond het buffet zitten de leerlingen vrij ver van elkaar en is het rustig, maar toch gezellig zitten. De leerlingen van de richting Grootkeukenmedewerker zorgen op vaste dagen voor een heerlijk kopje verse soep. Tegen democratische prijzen kunnen de leerlingen ook belegde broodjes kopen. Ook dit is het werk van onze eigen leerlingen Grootkeukenmedewerker.

Onze speelplaats is opgedeeld in verschillende delen. De rustige ruimte is voorzien van bankjes, waar de pubers kunnen keuvelen en bijpraten. Midden op de speelplaats wordt er gevoetbald door diegene die graag wat energie kwijt geraken. Het is opvallend hoe de jongens genieten wanneer ook hun leerkracht deelneemt aan het spel. Verder kunnen de sportievelingen zich uitleven aan de basketring of aan de pingpongtafel. Ook de kickertafel is regelmatig bezet en voorzien van enthousiaste supporters.



De leerlingen van het eerste jaar hebben de keuze om zich te mengen tussen alle anderen of om te vertoeven tussen leeftijdsgenoten in de voor hen afgebakende zone. De OBS-speelplaats (observatiejaar) is een stukje van de speelplaats waar alleen eerstejaars mogen komen. Door middel van een geschilderde lijn op de grond weten de andere leerlingen dat deze zone enkel voorzien is voor de leerlingen van het eerste jaar. Op die manier willen we onze eerstejaars de veiligheid en rust geven die ze misschien nodig hebben. Elke week krijgen de leerlingen tijdens de speeltijd ook gratis vers fruit aangeboden.





Voor onze leerlingen met autisme spectrum stoornis (ASS), voorzien we sinds het begin van dit schooljaar een aparte middagoverbrugging. Dit houdt in dat ze in een klein groepje mogen eten in een klaslokaal. Nadat we samen onze boterhammen hebben gegeten, spelen we bv. gezelschapsspellen. Sommigen houden meer van kleuren, anderen zitten te lezen of spelen een spel op de pc. Er zijn geen verplichtingen, elkeen doet waar hij of zij op dat moment zin in heeft. We zorgen wel voor rust; actieve leerlingen worden gevraagd naar de speelplaats te gaan, zodat diegene die er nood aan hebben in alle rust kunnen ontspannen. De leerlingen kunnen per dag kiezen of zij al dan niet aansluiten. Sommigen komen elke dag, anderen wisselen af en gaan af en toe naar de speelplaats. Ook de duur bepalen zij zelf. Indien ze wensen, kunnen ze de hele middagpauze binnen blijven, maar uiteraard mogen zij ook naar de speelplaats gaan wanneer ze daar zin in hebben. Er komen zowel leerlingen van het eerste jaar als van het derde jaar. De leerlingen geven aan dat het hen deugd doet om in een kleine groep te eten. Ze leren elkaar ook beter kennen en hebben op die manier ook contact met leerlingen uit andere jaren, weliswaar in beperkte kring en in een beschermde omgeving.



Elke dinsdag- en donderdagmiddag is het in het gebouw van de eerste graad drukker dan anders. Uit het eerste klaslokaal of uit de sportzaal komen dan enthousiaste klanken van leerlingen uit het eerste en tweede jaar die zich tijdens de middagpauze even ontspannen met de verschillende activiteiten.

Sommigen van hen zijn altijd present ongeacht het aanbod, andere deelnemers kiezen gericht en sluiten aan als het programma hen aanspreekt. Ze komen alleen voor spel- en sportactiviteiten, voor knutselen, quiz of muziek... Variatie genoeg, maar altijd met de bedoeling om het schoolleven voor iedereen zo aangenaam mogelijk te maken, om extra gelegenheid te geven om ook leerlingen buiten de eigen klas of richting te leren kennen, om talenten bij anderen te ontdekken en waarderen.

De leerlingen lieten al vaak horen dat ze de middagactiviteiten sterk waarderen en belangrijk vinden, zeker voor wie elke middag op school blijft eten. Een mooie stimulans om er nog lang mee door te gaan. De leerlingenraad die ook geregeld 's middags vergadert, kan alvast ideeën aanbrengen en activiteiten voorstellen, mevrouw Imschoot werkt dan verder uit. En dan kijken in de maandklapper wat de volgende maand weer wordt...



Maar ook in de tweede en de derde graad proberen we de middagen zinvol in te vullen. Enerzijds is er voor de leerlingen van de derde graad een aparte refter waar ze dagelijks van 11.45 tot 12.45 uur samen kunnen eten, studeren en socializen. De leerlingenraad van de tweede graad zorgt vooral in de wintermaanden wekelijks voor een boeiende middagactiviteit. Deze activiteiten zijn zeer gevarieerd. Dat kan gaan van gezelschapsspellen, denk- en andere sporten, knutselen, film ... De leerlingen van het vierde jaar organiseren ook de schrijfdag ten voordele van Amnesty International, waarbij de hele school zich 's middags aan het schrijven van brieven zet.



De leerlingenraad doet tijdens de middagpauze de hele school dansen tijdens de dag van de jeugdbeweging.



Ter gelegenheid van Sint-Maarten zorgen de pieten een hele dag voor animatie.

Voor elk wat wils...

Wie op donderdagmiddag door de gangen loopt van KOHa Heilig Hart wordt zeker verrast door de muzikale klanken. Ga je af op de noten dan kom je in terecht in lokaal 9. Wat begon als een leuke en ontspannende middagactiviteit is uitgegroeid tot een koor waar zang primeert. Wat het helemaal afmaakt is dat iedereen die een instrument bespeelt met open armen opgenomen wordt in de schoolband.

In KOHa Sint-Jozef wordt deze muzikale traditie voortgezet door het schoolorkest. Hierin komen leerlingen wekelijks samen met leerkrachten en oud-leerkrachten om muziek te spelen.

Al dit muzikaal en creatief geweld resulteerde vorig jaar in een musical 'The wizard of Oz' georganiseerd door KOHa Heilig Hart. Muziek, dans, kostuums, decor, marketing... alles werd door leerlingen en leerkrachten uitgevoerd. Wat dit nog leuker maakte, is dat de cast bestond uit leerlingen van zowel KOHa Heilig Hart als van KOHa Sint-Jozef! Een ervaring waar nog lang over zal gepraat worden.

Uiteraard staat niet iedereen te popelen om op de planken te staan. Vandaar dat ook andere leerlingen kunnen kiezen uit onderstaand aanbod.

Wie kan schaken, zoekt een tegenstander. Wie het wenst te leren, krijgt het aangeleerd. Daarnaast zijn er ook nog tal van andere gezelschapsspelletjes.

Onze creatieve leerlingen komen ook aan hun trekken tijdens de middagactiviteiten met bijvoorbeeld knutselen voor Kerstmis. Of wat dacht je van hairstyling?

Wie graag filmbeelden tot de verbeelding laat spreken, kan terecht in onze eigen cinema paradijs.

Leerlingen die het graag over een andere boeg gooien, kunnen leren programmeren in onze vernieuwde computerklas.

Houdt men meer van de buitenlucht, dan is er nog altijd plaats voor voetbal, basketbal, pingpong...

En de laatstejaars? Die zijn een heel jaar in de weer om hun 100-dagenshow in elkaar te boksen...

Zoals jullie merken is er altijd wat te doen tijdens de middagpauze in KOHa.

