

Om even bij stil te staan...

Het was in de dagen van koning Filip, koning der Belgen, dat informateurs, verkenners en preformateurs het veld werden ingestuurd om -met bloed, zweet en tranen- in de kringen van de politiek van ons land te komen tot samenhangende beleidsopties en tot een nieuwe regering te vormen om zo het algemeen welzijn van het volk te dienen.

God doet in de mensengeschiedenis niét anders. Hij zendt de eeuwen door zijn profeten en gezanten in het Eerste Verbond naar de mensen om vernieuwde richting te geven aan het leven van het uitverkoren Joodse volk. En God doet ook beloftes, geen loze verkiezingsbeloften, maar een waarachtige heilsbelofte zoals de profeet Jesaja het ons in de Kerstnacht aanzegt: *‘een zoon uit Davids’ koningshuis, een vredevorst wordt U gegeven’*. God zelf zendt zijn eigen formateur in de Heer Jezus, de Christus. Hij gaat voor een nieuwe en blijvende coalitie tussen hemel en aarde, tussen God en alle mensen van goede wil.

Maar ondanks al die aanzeggingen van heil waren er toen en zijn er ook nu ‘exiteers’: die weggaan van de Heer God, die anderen meenemen in de vervreemding, naar een land en een leven zonder God. Elke coalitie kent ook zijn oppositie, ook in de heilsgeschiedenis. Bij de Heer Jezus zal dat eerst Koning Herodes zijn, die niet slaagt in zijn snode plan. Maar uiteindelijk zullen het de farizeeën en sadduceeën worden, en in hun voetspoor het Joodse volk. Zij zullen Hem uiteindelijk leiden naar het kruis.

Maar God maakt zijn belofte altijd waar. Hij is trouw en betrouwbaar. Zo verhaalt Lucas ons Kerstmis als een heilsgebeuren, een verhaal dat ons redding en toekomst brengt. Bij Maria en Jozef, bij de herders en engelen en wijzen van verre, vindt het Jezus’ Kind een goed onthaal. Is Hij ook bij ons welkom?

Kerstmis is Gods’ grootste coalitie ooit voor alle mensen van alle tijden. God komt in het Kind Jezus onder ons wonen om ons naar elkaar toe te halen en in zijn liefde te wonen. God neemt altijd het initiatief voor een grote alliantie in de Heer Jezus Christus. Ook voor ons en in onze dagen Kerstmis is niet wat het vaak is geworden, een soort Kerstival, een festival met de magie van lichtjes, een vluchtige sfeer, een roes die de droefheid van deze wereld en zorgen van de mensen camoufleert. Al was dat dit jaar minder het geval; misschien dat de pandemie ons méér richt op wat er écht toe doet.

Kerstmis is geen betovering van het seizoen, geen fake news, maar goed nieuws, echt Evangelie. Kerstmis is durven of ... misschien wel opnieuw durven ons leven en samenleven met Christus innig en heilzaam te verbinden. Eén grote en duurzame en heilvolle coalitie die met de engelen zingt over Gods heerlijkheid ‘in den hoge’ en ijvert voor een duurzame vrede voor de mensen op aarde.

Gunter Maes

Voorzitter vzw scholengemeenschap Scholen aan de Durme

Corona leidt tot nieuwe inzichten en mogelijkheden

Van bij de start van dit schooljaar was het duidelijk dat dit een bijzonder jaar zou worden. We maakten heel snel komaf met de instelling dat Corona wel heel wat roet in het eten zou gooien en bijgevolg zou zorgen voor het afgelasten van heel wat activiteiten.

We gingen onmiddellijk op zoek naar het creëren van nieuwe mogelijkheden. We kregen andere inzichten en vooral; we willen ervoor zorgen dat we als school het verschil blijven maken.

De zin 'door Corona kunnen we niet...' proberen we zoveel mogelijk te bannen.

Hieronder beschrijven we graag een aantal initiatieven die we namen. We zijn er nu al van overtuigd dat er activiteiten bij zijn die zeker zullen verdergezet worden, ook na Corona.



In september namen we deel aan de jaarlijkse Wuitensmarsen. De gemeente Hamme lanceerde een coronabubbel editie en deze zorgde ervoor dat we alsnog het mooie Hamme konden verkennen.

De klassen stapten in hun bubbel de tocht van 8 km. De tweedejaars verplaatsten zich met de fiets richting Moerzeke en begonnen daar aan hun tocht. De eerstejaars vertrokken aan de Mirabrug en ontdekten vele kleine wegeltjes langsheen de mooie dijken en velden.

Een meer dan geslaagde editie met dank aan de gemeente om dit initiatief te organiseren.



Onze leerlingen in beweging krijgen en houden is natuurlijk ook een heel belangrijke factor.

We zijn steeds blijven inzetten op de lessen lichamelijke opvoeding, ook toen de organisatie daarvan niet zo evident was. Sport en spel op de speelplaats, een wandeling, een fietstocht, een yogasessie georganiseerd door yoga-experte Claudia Van Avermaet... In het derde jaar ging de geplande sportdag coronaproof door. Leerlingen komen daar in een nieuwe school, in nieuwe klasgroepen terecht. Daarom is deze sportdag niet enkel op sportief vlak belangrijk, maar zeker ook op sociaal vlak!



CREO: LAAT DE LENTE MAAR KOMEN!

Contact met de natuur zorgt voor meer geluk en vermindert stress. Daarom proberen we op VLOT! campus CREO op verschillende manieren groen te integreren in de omgeving.

Hieronder zie je enkele sfeerbeelden van hoe onze eigen leerlingen druivelaars planten om de, nu nog, saaiere grijze muur een heel ander uiterlijk te geven. We kijken al uit naar de lente!



Safety first op Sint-Laurentius

We proberen in VLOT! campus Sint-Laurentius alles zo coronaproof mogelijk te organiseren. Daarom worden er op dit moment nauwelijks uitstappen of extra activiteiten georganiseerd. Toch kijken we enorm uit naar de dag dat we al deze zaken opnieuw mogen organiseren.

Ondertussen focussen we ons op de kwaliteit van de opleidingen die we bieden. Als uitstappen noodzakelijk zijn om de leerdoelen te kunnen behalen, dan gaan die uiteraard wel door.

Zo moeten onze leerlingen uit de houtafdeling een externe opleiding volgen om veilig op hoogte te kunnen werken. Deze opleiding mod2 zorgt ervoor dat de leerlingen een steiger mogen betreden, erop werken en stellingen mogen bouwen, dit voor zowel een rolstelling tot een vaste steiger onbeperkt van omvang. Zoals elk jaar trotseerden onze laatstejaars weer en wind en ze slaagden met vlag en wimpel!



Vrijdagmiddag 20 november. Swingende beats dreunen over de speelplaats aan het B-gebouw. Ze toveren een glimlach op de gezichten van voorbijgangers en keuvelende leerlingen. Wie staat aan de knoppen van de geluidsinstallatie, om ons op deze vrolijke herfstnoten te trakteren? De enthousiaste groep leerlingen van 4C2 blijkt hiervoor al sinds het begin van het schooljaar de drijvende kracht. We gingen meteen even aan de praat met de jongeren, die hun initiatief ondertussen omgedoopt hebben tot Radio slc.

Beste leerlingen, vanwaar het initiatief om muziek op de speelplaats te brengen?

Asma Zaima: “Alles is begonnen toen we vorig schooljaar ons met de hele klas engageerden voor de Damiaanactie. Het was godsdienstleerkracht meneer Philips die ons de aanzet gaf, om met sponsoring van leerlingen muziek op verzoek op de speelplaats te laten horen. De actie beviel ons zodanig, dat we dit schooljaar dan het initiatief verder zetten, maar dan wel als gratis service uiteraard. Wisselend op donderdag- en vrijdagmiddag kunnen de leerlingen en leerkrachten op de speelplaats dus genieten van nummers die ze hebben aangevraagd.”



Hoe gaat dit dan precies in z'n werk?

Alyzee Appianing: “Op Instagram hebben we namelijk een account aangemaakt onder de naam Radio slc. Leerlingen kunnen ons via die weg aangeven welke muziek ze wensen en zo laten wij het dan de eerstvolgende keer horen.”

Wat motiveert jullie, om dit te blijven doen?

Asma: “We zijn een hechte klas. Zo is het fijn om dit initiatief samen uit te dragen en te ondersteunen, echt iedereen is erbij betrokken. Het doet ons ook plezier om te zien dat de muziek de leerlingen op bepaalde momenten aan het zingen en dansen

brengt.

Zo is er toch ook wat vrolijkheid en positiviteit te bespeuren in deze koude en door corona beladen dagen.”

Viktor Rams: “Ik denk dat we gerust ook mogen stellen dat we als leerlingen van de richting humane wetenschappen onze leerdoelen graag eens in de praktijk willen brengen. We vinden het namelijk fijn, om te animeren en sfeer te brengen. Radio slc komt hierbij echt wel van pas.”

Julie De Moor: “We hopen met die extra sfeer ook meer leerlingen op de speelplaats te houden i.p.v. dat ze buiten rondhangen.”

Alyzee: “We zien bovendien dat de muziek de leerlingen op de speelplaats verbindt, wat voor ons toch ook een extra motivatie is.”

Hebben jullie nog andere, grootsere plannen met Radio slc?

Asma: “We hebben ondertussen een logo ontworpen, om ons initiatief herkenbaarder te maken. In die zin denken we eraan om grote reclameposters te ontwerpen, zodat we nog meer leerlingen kunnen bereiken en betrekken. Hiervoor kunnen we alvast rekenen op de creativiteit van enkele klasgenoten. Laat ons zo hopen dat Radio slc meer bekendheid mag genieten en meer leerlingen vrolijk mag stemmen.”

Proficiat met jullie engagement en veel succes verder met de uitwerking van dit waardevolle initiatief! Wie weet, krijgen jullie Radio slc binnenkort zelfs ook in de ether buiten de muren van de school?



Een lockdown houdt ons zorgend hart niet tegen...

Corona slaat opnieuw toe binnen onze richting Gezondheids- en welzijnswetenschappen. Daardoor werden de geplande stages uitgesteld naar een latere datum. Maar we blijven niet bij te pakken zitten! We grijpen alle leerkanalen en vergeten onze externe stagepartners niet.

Zo hebben onze leerlingen een digitaal gesprek gevoerd met de bewoners uit de verschillende woon- en zorgcentra. De voldoening was groot! De leerlingen toverden een glimlach op de gezichten van de bewoners en bij zichzelf. Hartverwarmend!

We gingen ook nog graag een stapje verder. We beseffen dat er binnen de woon- en zorgcentra op dit moment weinig ruimte is voor animatie. Om deze leegte op te vullen hebben onze leerlingen een "Sitting Workout" verzorgd. De gww'ers gingen als ware coaches aan de slag om de bewoners te motiveren en te activeren. Met langzame, maar soms ook krachtige en ritmische bewegingen op nostalgische muziek, willen we de bewoners enthousiast maken om te blijven bewegen.

Om erover te waken dat we iedereen binnen de woon- en zorgcentra bereiken, hebben onze leerlingen zelfportretten "uit de tijd van toen" gemaakt. Deze postkaarten, met warme boodschappen zenden we naar de bewoners.



Dit project werd verzorgd door onze leerlingen van het 6de jaar.



Ook voor onze scholen gingen we actief aan de slag. Omdat kinderen in deze donkere tijden veelal binnen moeten blijven, willen we hen toch activeren. De leerlingen van het 5de jaar maakten dansfilmpjes om de kleuters en kinderen 's ochtends wakker en vrolijk te maken. Daarnaast voorzien ze ook rustmomenten aan de hand van voorleesfilmpjes met leuke opdrachten. Tenslotte creëerden ze een dansfilmpje rond correcte handhygiëne met daarbij foto-stappenplannen, want de handen goed wassen is cool!

Hiermee kunnen we kleuters en lagere schoolkinderen zinvol activeren en stimuleren en de leerkrachten ondersteunen.

Al onze leerlingen maakten van ons trotse leerkrachten.

Samen blijven we actief, zorgzaam en hoopvol!



Door de bijzondere coronatijden is het jammer genoeg niet mogelijk om jaarlijkse activiteiten zoals de studiereizen, theaterbezoek of film in het cultureel centrum in te plannen. Dit houdt echter niet in dat onze campus niet het nodige initiatief neemt om naast het lesgebeuren ook andere activiteiten aan te bieden. Hieronder een greep uit wat er plaatsvindt op onze groene campus.



Beleef buiten!

Met tropische temperaturen konden we spreken van een zomerse september. Daarom ontstond er vanuit het *Greenteam* het idee om samen met onze leerlingen ten volle te genieten van de zon. Geen betere manier om te ontspannen in deze zalige warmte met een heerlijke picknick op onze groene velden.

Sint-Teresalema

Het is een gegeven dat alle jongeren wel kennen: challenges. Een paar keer per jaar worden zij uitgedaagd om een bepaalde opdracht uit te voeren, al dan niet in verband met sociale media. Ook in tijden waar corona aanwezig is, doet de wereld mee aan deze fijne opdrachten. Je hebt waarschijnlijk al heel wat filmpjes zien passeren waar verpleegsters, bekende Vlamingen of zelfs je burendansers op de muziek van Master KG. Dit wordt de *Jerusalema Challenge* genoemd. De leerlingen en personeelsleden verzamelden zich massaal op de sportpleinen om de challenge aan te gaan.

Oxfam

Er is ook aandacht voor het goede doel. Oxfam is een organisatie die zich inzet voor eerlijke wereldhandel en het recht op een menswaardig leven voor iedereen. Wij verkochten dan ook producten die aangeboden worden door Oxfam (opbrengst gaat naar Music for Life). Om dit project tot een goed eind te brengen, werkten de leerlingen van de eerste graad vakoverschrijdend. Tijdens de lessen mens & samenleving in 1A werden enquêtes opgesteld. De leerlingen van 1B maakten productfiches. In de lessen economie besteedden we aandacht aan het opmaken van bestelbonnen. Daarnaast zochten de leerlingen naar verpakkingsmateriaal en vulden zij de zakjes met producten. Leerlingen van moderne talen stelden affiches op om reclame te maken. In de lessen Latijn werken we nog steeds aan een mooie mozaïek in het teken van Oxfam.

Bij de start van het schooljaar vonden de onthaaldagen voor de eerstejaars op school plaats.

Tussendoor organiseert het Greenteam een zwerfvuilactie met een klas.

Hier blijft het niet bij ... Het schooljaar is nog jong en dus valt er nog veel te organiseren. Zo wordt er achter de schermen gebrainstormd over Rode Neuzen Dag, Music for Life en activiteiten om het 75-jarig bestaan van de campus te vieren, vanzelfsprekend altijd coronaproof.



Binnen de muren van De Karwij



De Karwij in Coronatijden saai?

No way!

Hybride lesgeven voor de lessen algemene vakken enerzijds, en creatief uit de hoek komen tijdens de praktijklessen anderzijds: make-up aanbrengen krijgt plots helemaal een andere dimensie.

Tijdens de les Onderhoudsassistent Bouw mét mondmasker een zithoek metselen op de speelplaats, of tijdens de lessen Basis Haarverzorging zelf shampoo

maken, en deze corona proof uitproberen boven de wastafel.

Met de opleiding Schilderen en Decoratie de nieuwe zolderverdieping van enkele honderden liter verf voorzien, en met onze Grootkeukenmedewerkers een beker in ontvangst nemen als bedanking voor de catering bij de Dag van de Jeugdbeweging.



En dan nog even tussen-
door Halloween vieren...
Jawel, ook met
(mond)masker ;-)

Onthaaldagen in coronatijd.



Alternatieve lessen lichamelijke opvoeding!
Geen zaal of sporthal? Dan sporten we toch gewoon
buiten met de leerlingen.
Samen genieten van de natuur en frisse lucht.





*Heer, hoe zijt Gij gekomen, Gij die geboren zijt,
zult Gij voortaan regeren, nu Gij te horen zijt?
Nu spreekt Gij alle dagen, zolang wij naar U vragen
geeft Gij uw woorden prijs.*

*Ons leven was verloren maar Gij hebt trouw betoond,
uw licht kwam in het duister, vlees is waar Gij woont.
Die 'God met ons' wil heten, die brood met ons wilt eten:
Gij geeft uw lichaam prijs. (Z.J. 210, 1-2)*

*Scholengemeenschap
Scholen aan de Durme*

*Gunter Maes
Lieven Haems
Dilia Van Avermaet
Sofie Stevens*

Zalig Kerstfeest en een warm en liefdevol nieuwjaar!

