

We wensen elkaar een zalig en gelukkig kerstfeest. Wij vieren de geboorte van de Heer Jezus, de Messias, Gods mensgeworden Woord.

Kerstmis is: welkom zeggen aan de Heer Jezus. Welkom aan God die ons in de Heer Jezus heel nabij wil zijn. Welkom aan de liefde waarmee de Heer Jezus ons tegemoet komt. Welkom aan het licht dat hij over deze wereld laat stralen. Welkom aan de vrede en de verzoening die hij komt brengen. Ook ons leven lijkt soms meer op een verwarde stal, dan op een verzorgde herberg. Ik vind het veelzeggend dat het refrein van het kerstlied 'Nu zijt wellecome' geen feestelijk 'alleluia' is, maar een zeer bescheiden *kyrieleis*, *heer ontferm u over ons*. De Heer Jezus kan op Kerstmis binnenkomen omdat Hij genoeg neemt met de eenvoud van ons leven, met de armoede van onze inzet, met de rommel in ons hart. Dat is de taal van de gelovige mens: *Heer Jezus, gij zijt van harte welkom, maar wees niet te kieskeurig met me: kyrieleis*.

'Welkom' is dus het sleutelwoord van Kerstmis. Het is eigenlijk ook het sleutelwoord van onze christelijke levenshouding. *Nu zijt wellecome*, is niet alleen voor Kerstmis; het is voor iedere dag, het hele jaar door. 'Welkom' zeggen we aan het kind, geboren en ongeborn. 'Welkom' zeggen we aan de gekwetste mens, de zieke of stervende mens. Zonder hen wordt het leven immers een spel voor het recht van de sterkste. 'Welkom' zeggen we metterdaad aan de vreemdeling, de mens die komt *van alzo veer*, zoals de Heer Jezus in het kerstlied. 'Welkom' aan wie door de winterkoude op zoek is naar wat warmte en geborgenheid.

Kerstmis mag dan wel het meest gezellige van onze kerkelijke feesten lijken; kerstmis is ook een uitdaging. Een uitdaging om de gastvrijheid die we bieden aan de Heer Jezus te verruimen naar allen die Hij zijn broeders en zussen noemt. We kunnen moeilijk de Heer Jezus welkom heten en de deur sluiten voor wie het meest op Hem gelijken. Kerstmis bevat het programma van het christelijk leven.

Mogen wij op dit hoogfeest de vreugde voelen van Gods nabijheid; dat wij bij de Heer Jezus altijd terecht mogen met onze vragen en onze zorgen. Dat de Heer Jezus ons mag helpen om een welgemeend 'welkom' te zeggen aan het leven en aan de mensen.

Zalig Kerstfeest.

*Gunter Maes  
Voorzitter*

## KOHa KICK OFF!



Corona heeft zo zijn positieve kanten, al blijven deze eerder miniem. Het zorgt voor creatieve oplossingen bij nieuwe uitdagingen.

Het cancelen van onze live infomomenten en opendeurnoctrune in het voorjaar zorgde ervoor dat we kandidaat-leerlingen en ouders nog niet konden verwelkomen op onze school. Toen werd KOHa Kick off geboren.

We hebben geprofiteerd van de lichte versoepelingen tijdens de zomervakantie om onze leerlingen en ouders uit te nodigen. We deelden de 334 leerlingen op in 2 groepen. Op deze manier konden we iedereen ruim de tijd geven om onze school te verkennen.

De leerlingen gingen op ontdekking in de school a.d.h.v. een fotozoektocht. Op het einde van de zoektocht ontmoetten ze hun klasleraar en kregen ze een goodiebag overhandigd. Onze buddy's van de leerlingenraad zorgden er mee voor dat leerlingen die alleen toekwamen zich zeer snel thuis voelden op de nieuwe school.

De ouders lieten we intussen genieten van ons buitenterras waarbij ze een praatje konden slaan met het leerkrachtenteam. Bij een hongertje konden onze genodigden een overheerlijke hamburger nuttigen aan de foodtruck. Gezelligheid troef en vanaf nu een vaste waarde in ons programma.



## KOHa KICK OFF!



Op 2 september sprongen onze leerlingen mee in het verhaal van Digisprong en startten ze hun laptop voor de eerste keer op. Dit onder vakkundige begeleiding van ons ICT-team en hun klasleraar. Ze werden op deze manier de hele dag ondergedompeld in de digitale wereld.

Een jaarlijkse klassieker die we uiteraard niet konden schrappen was onze Startdag. Op deze dag staat teambuilding centraal. De leerlingen en klasleraren gingen een spannende strijd aan tijdens een klassencompetitie.

Dat die dag de zon van de partij was, maakte het geheel helemaal af.

Ook onze ouders lieten we niet in de kou staan. Na de hartverwarmende meet and greet op onze KOHa Kick off organiseerden we begin september ook onze infoavond in open lucht.



Op KOHa Heilig Hart zijn we nog lang niet aan het einde van onze creativiteit. Een aantal nieuwe initiatieven worden vanaf nu vaste waarden binnen ons aanbod. De vele enthousiaste reacties van leerlingen en ouders benadrukken het belang van deze eerste contactmomenten en daar maken we graag tijd voor.

# Schoolkamp voor het eerste jaar op Campus CREO



We zijn met het volledige eerste jaar van VLOT! campus CREO naar Westmalle of Hingene geweest in de week van 8 september.

Sien was onze reporter van dienst en zij schreef over het kamp:

We zijn er heen- en teruggegaan met een bus.

We zijn op schoolkamp geweest om een betere klasgroep te krijgen.

## Wat hebben we gedaan?

Overdag hebben we allemaal spelletjes gespeeld in het bos. We hadden soms ook een momentje samen met de klas om een betere band te vormen en de klas beter te leren kennen.

's Avonds hadden we avondactiviteiten. Voor we op schoolkamp vertrokken, kregen we de keuze uit verscheidene avondactiviteiten bv. kubben, avondwandeling ... Je kon dan je top 3 kiezen.



## Slapen

Om te slapen waren er drie gebouwen: één gebouw was voor de meisjes en de twee andere waren voor de jongens. De kamers waren verdeeld per klas. De slaapuren waren om 21.30 u in bed en rond 7.30 u uit bed.



## Eten

Als ontbijt kregen we eens boterhammen met choco en om te drinken was er thee, koffie en melk met cacaopoeder.



Het middageten was telkens een warme maaltijd. Op woensdag kregen we frietjes met vol-au-vent. Er was ook een dag dat we spaghetti aten en de laatste dag aten we puree met een visburger in de vorm van een vis.

Sien Aernouts 1A2

# Schoolkamp voor het tweede jaar op campus CREO



De leerlingen van het tweede jaar op VLOT! campus CREO zijn op 13 en 14 september op tweedaagse vertrokken met de bus naar Westmalle of met de fiets naar Waasmunster.



Adrian neemt jullie mee op zijn tweedaagse:

Ik vond het zeer leuk om met de school eens ergens te gaan slapen. Het was voor mij nog maar de tweede keer. Het was geleden van in het derde leerjaar, maar toen was ik nog een beetje bang om ergens anders te slapen. Nu ben ik gelukkig al dertien jaar dus keek ik er enorm naar uit.

Ik vond de kamers leuk want we lagen daar met veel leerlingen op een kamer waarvan ik er al heel wat kende van vorig jaar, dus dat was heel gezellig. Ik vond het eten lekker en we hadden steeds genoeg. Alle spelletjes en activiteiten die we hebben gedaan met de klas en de hele groep waren heel leuk. Uiteindelijk hebben we zoveel activiteiten gedaan, dat we zelfs geen tijd meer hadden om te douchen.



# Met de derdes van Campus Sint-Laurentius naar Maldegem



Het was een bijzonder begin van het schooljaar op VLOT! campus Sint-Laurentius. Voor het eerst kozen maar liefst 170 jongens en meisjes na hun eerste graad op campus CREO of campus Sint-Teresia bewust voor een STEM-richting op deze school.

Zowat alles was nieuw voor hen: de school, de leerkrachten en door de keuze van de juiste studierichting ook heel veel klasgenoten.

Daarom trokken alle derdes op 3-daagse naar jeugdherberg Die Loyale te Maldegem. Het hele programma van deze ontmoetingsdagen stond in het teken van kennismaking en groepsvorming.



Dit begon al op de fiets. Later in Maldegem werd er gesport, gekwist, gebarbecued, geravot in de bossen, ...



Na drie schitterende dagen zagen we alleen maar blije gezichten. De ontmoetingsdagen brachten onze nieuwe leerlingen en leerkrachten dicht bij elkaar. Een mooie start om hen verder te laten ontwikkelen in hun talenten en groeien op onze school.



# Onthaaldagen en studiereis op campus Sint-Teresia

Onze leerlingen begonnen vol goede moed op woensdag 1 september.

We merkten enige spanning op de gezichten, toen alle 145 eerstejaars hun intrede deden op de speelplaats. Al snel werden zij gerustgesteld toen hen verteld werd tot welke klasgroep zij behoorden. Van elke klassenleraar kregen ze een sticker met hun naam erop, in de juiste klaskleur. In de klas konden de leerlingen aan de hand van fijne spelletjes kennis maken met hun klassenleraar en de klasgenoten.

Dit was de start van een week vol activiteiten om de school en nieuwe klasgenoten te leren kennen. Lerarenquiz met behulp van foto's, een wandeltocht in en rond Eksaarde evenals sportopdrachten op de pleinen zijn slechts enkele voorbeelden.

Voor de leerlingen van het eerste jaar A en B was dinsdag 28 september een extra teambuildingsdag.



De eerstes gingen op ontdekking in het archeologisch park van Aubèches in Henegouwen. Via deze site vol reconstructies konden ze een beeld vormen over de tijd van 5000 jaar geleden. Een studiereis die aansluit bij geschiedenis, beeld en Frans en bovendien elke klasfeer ten goede is gekomen.

# Onthaaldagen en sportdagen op campus Sint-Lodewijk

| 03 | 09 | 2021 |

## GROEPSVORMINGSDAG

3

- ▶ Expressie
- ▶ Honkbal
- ▶ Drie challenges
- ▶ Estafettes
- ▶ Ren je rot



Hoe leer je elkaar kennen? Hoe zorg je voor een goede groepsvorming? Door samen activiteiten te doen, elkaar uit te dagen in boeiende challenges en teambuildingsopdrachten uit te voeren. En dat deden de derdes dit jaar op 3 september. Voor hen was het ook kennismaken met een nieuwe campus.

De vierdes vertoefden in hogere sferen op het hindernisparcours in Rijmenam.

Sommige leerlingen hebben hun grenzen verlegd. Het is immers best uitdagend om in een 4 m hoge boom te klimmen en je daarna, beveiligd weliswaar, te laten vallen.

## SPORTDAG

4

- ▶ Hindernisparcours Rijmenam





# Onthaaldagen en sportdagen op campus Sint-Lodewijk

5

## ONTMOETINGS DAG & SPORTDAG

De vijfdes en zesdes trokken de stad in en maakten het Bospark onveilig. Ze speelden in klasverband verschillende, niet-alledaagse spelletjes.

- ▶ Archery tag
- ▶ Teamgames
- ▶ Tjoekbal
- ▶ Multisport balsporten
- ▶ Springkasteelactiviteiten: zig zag, hammer, roller



## SPORTDAG

- ▶ Extreme big roller
- ▶ Strijdplatform
- ▶ Flip it
- ▶ Urban football boarding
- ▶ Light hunter
- ▶ Crossboccia
- ▶ Discgolf
- ▶ Teamgames
- ▶ Spikeball
- ▶ Bootcamp
- ▶ Highland games
- ▶ Wackitball



We gooien, trekken, springen en schieten het nieuwe schooljaar in!

6

Waarom denk jij trouwens bij archery tag, tjoekbal, zigzag, hammer, discgolf, spikeball en wackitball?

Laat je inspiratie maar eens werken.



## Inleefdag OBS



De overstap naar het secundair onderwijs is best spannend, niet? Zo wordt de volgende fase in het leven toch vaak door de ogen van onze leerlingen gezien.

Om deze drempel te verlagen, onze leerlingen te verwelkomen, gerust te stellen en om elkaar en de nieuwe leerkrachten te leren kennen, organiseren we op de Karwij de inleefdag voor het observatiejaar. En of deze dag nog lang deel zal uitmaken van 'The best memories of The Karwij'!

Die dag vertrekken we met alle eerstejaars naar de surfclub in Heusden voor een memorabele dag boordevol met geweldig leuke activiteiten. De indeling van de klasgroepen wordt die dag doorbroken zodat de leerlingen de kans hebben om ook de leerlingen uit de andere klassen te leren kennen.



Op een ontspannen, gezellige en speelse manier kennismaken met nieuwe schoolvrienden en leerkrachten is ons streefdoel van deze dag.



In het avontuurlijke deel met activiteiten in en op het water dagen we onze leerlingen uit om samen te werken, hun grenzen te verleggen en vertrouwen in elkaar te vinden.

Na een gezellige middagpauze in de stralende zon, met lekkere hotdogs - zowel de gewone als de halal, want wij zijn wereldburgers! - starten we met gevulde buiken ons middagprogramma.



## Inleefdag OBS



In een doorschuifstelsel maken de leerlingen vriendschapsbandjes voor elkaar met macrametouw en een schildertje van een Chinees teken dat ze zelf kozen. Vriendschap, liefde, moed, kracht en vertrouwen, zijn de topfavorieten van onze OBSers.

Voor we terug naar De Karwij keerden, maakten we nog een leuke groepsfoto als herinnering aan deze onvergetelijke dag.

Was de inleefdag anno 2021 een succes?!? Op de terugweg kregen we meermaals de vraag wanneer we deze fijne dag nog eens overdoen. Gelukkig wordt er op het einde van het schooljaar nog een terugkomdag georganiseerd en daar kijken we nu al enorm naar uit!



Om af te ronden nog een aantal quotes van onze laaiend enthousiaste eerstejaars:

***'Hoe cool was dat!'***,

***'Kunnen we dat volgende week nog eens doen?'***,

***'Ik had nooit gedacht dat ik in het water zou durven, maar ik heb het toch gedaan!'***,

***'Ik heb geklungeld met het maken van die vriendschapsbandjes maar ik ben heel trots op het resultaat!'***,

***'Zo leuk om de leerkrachten ook beter te leren kennen!  
Jullie zijn best leuk en minder streng als ik verwachtte.' ...***



1 september 2021, de dag waarop onze eerstejaars een nieuwe uitdaging aangingen: een nieuwe school, nieuwe leerkrachten, nieuwe klasgenoten...

De leerlingen werden opgewacht op de speelplaats. Daar werden ze na de verwelkoming door directie verdeeld in klassen. Onder begeleiding van hun klastitularissen werden zij naar hun lokaal gebracht. De voormiddag vloog voorbij. Heel veel informatie werd aan de leerlingen meegedeeld. De vrije namiddag kwam dus als geroepen om alles te laten bezinken om er zo donderdag weer vol goede moed tegenaan te kunnen gaan.

Donderdagvoormiddag 2 september verkenden de leerlingen in klasgroep de school aan de hand van een fotozoektocht. De leerlingen konden op die manier spelenderwijs hun nieuwe schoolomgeving ontdekken.

's Middags gingen ze de sportieve toer op. Samen met alle eerstejaars maakten ze een eerste uitstap richting het sportplein. Gekleed in hun turnoutfit met nieuwe T-shirt van de school werd het samenhangingsgevoel versterkt. Op het sportplein werden de leerlingen met verschillende opdrachten uitgedaagd: met zo veel mogelijk leerlingen touwtjespringen in één touw, zo snel mogelijk een parcours op de speeltuin afleggen zonder elkaars handen te lossen, touwtrekken... Deze opdrachten zijn maar een greep uit het sportieve aanbod dat zij voorgeschoteld kregen. Tussendoor werden zij getrakteerd met een drankje en een koek.

Moe, maar voldaan konden onze leerlingen na een drukke tweede onthaaldag huiswaarts keren.

Vrijdag 3 september was het dan voor écht: de eerste lessen. Vooraf kregen de leerlingen per vak een overzicht van benodigheden mee, zodat ze voorbereid de eerste lessen op vrijdagvoormiddag konden volgen.





De eerste dag was ik nerveus. Vanaf ik de klas binnenkwam voelde ik me direct op mijn gemak. Alles ging goed vanaf daar. Kobe – 1a5

Ik vond de onthaaldagen heel leuk. Zo leerde ik mijn klasgenoten beter kennen. Elias – 1a5

De eerste dagen waren zeer leuk en de leerkrachten waren ook zeer lief. Eerst was ik zenuwachtig, maar na de tweede en de derde dag ging het al beter. Het knutselen vond ik zeer leuk. Cézanne - 1a2

Ik vond het een leuk, maar vooral spannend onthaal. De leerkrachten hebben ons goed verwelkomd en waren heel lief. In het begin was ik zenuwachtig, maar alles is goed gekomen. Toen we met onze klas opdrachten deden op het sportplein ontdekte ik dat we een leuke klas hebben. Kato - 1a2

De eerste dagen waren wel leuk en alles werd goed uitgelegd. Ook de speeltijden gingen goed. Het was wel lastig om de weg te vinden. Ik vond de rondleiding leuk. Het leukste vond ik toen we naar het sportplein geweest zijn en allemaal zo opdrachtjes moesten doen.

Ine - 1a2





We wensen u een Kerst  
vol warmte en licht  
met veel liefde en vriendschap  
voor elkaar.

Gezondheid en geluk  
voor het nieuwe jaar.

Zalig Kerstfeest en een liefdevol nieuwjaar

Scholengemeenschap Scholen aan de Durme

*Gunter Maes*  
*Lieven Haems*

*Dilia Van Avermaet*  
*Sofie Stevens*  
*Maarten Heymans*

