

Woord vooraf

Traditioneel brengen we net voor de zomervakantie ook nog een Nieuwsbrief uit van de Scholengemeenschap Scholen aan de Durme. Het derde trimester is voorbij gevlogen. Proefwerken en grote toetsen van leerlingen zijn verbeterd. Hopelijk heeft iedereen ook de soms zenuwslopende delibererende klassenraden overleefd! Drukke tijden waren het. Maar de vakantie lonkt.

Voor deze uitgave kozen we als thema 'goede doelen'. Zoals je hieronder zal kunnen lezen, wordt naast het lesgeven heel wat georganiseerd om hier en daar een steentje bij te dragen. Het gaat niet alleen om die geldelijke bijdragen maar, en misschien vooral, om het bewustmaken van de jonge mensen die ons zijn toevertrouwd van het belang om oog en oor te hebben voor de zwakkeren in onze samenleving. En je zal merken dat dit met veel enthousiasme en ijver gebeurt voor diverse 'goede doelen' door leerlingen, geleid en aangestuurd door gepassioneerde leerkrachten in al de scholen van onze scholengemeenschap. Proficiat voor die inzet! Lees hieronder maar eens door. We wensen ieder van jullie een mooie welverdiende vakantie toe.

Dirk Vervaeet, coördinerend directeur

Een uniek project in Lokeren: VLOT! ontmoet Rebecca!

Het samengaan van de vier Lokerse scholen in VLOT! heeft ook op het vlak van engagement voor 'goede doelen' zijn invloed. Elke school heeft een traditie in het steunen van bepaalde 'goede doelen'. Of het nu gaat over STC of over SLC, VTI of OLVP, het maakt op zich niet veel uit. Het sociaal engagement dat vertrekt vanuit elke school afzonderlijk is bijzonder groot en het is dan ook ontzettend aangenaam dat we ook op dat vlak mogen ervaren dat we de vier planken van ons VLOT! aan elkaar kunnen bevestigen.

*In het kader van het project van **Broederlijk Delen** ontvingen de VLOT!-scholen gedurende één week, van dinsdag 10 maart tot dinsdag 17 maart, een Peruviaanse gaste, Rebecca Azurin Caceres.*



Verantwoordelijke Bob Van Lancker van het Sint-Lodewijkscollege vertelt: 'Onze scholengroep bevat een rijkdom aan verschillende ideeën, gebruiken, gewoontes en meningen. Dit jaar krijgen we van Broederlijk Delen de unieke kans om onze blik te verruimen ver buiten de eigen landsgrenzen. We leren onze jongeren met een open geest kijken en luisteren naar mensen en ideeën dichtbij en veraf. Het bezoek van Rebecca is voor ons een mooie aanzet om over de schoolgrenzen heen onze leerlingen met elkaar te leren samenwerken, gezamenlijke activiteiten op te zetten en ideeën uit te wisselen. We laten Rebecca kennis maken met o.a. lokale sociale projecten, een landbouwbedrijf, IDM. We voorzien ook culturele, sport- en kookactiviteiten, debatten en organiseren zelfs een quiz op vrijdag 13 maart. We willen Rebecca uit Peru laten zien wat Vlaanderen en in het bijzonder Lokeren te bieden heeft.

Dit project brengt ons ongetwijfeld allemaal wat dichterbij elkaar. Van haar leerden we dat we zeer tevreden en gelukkig mogen zijn met de vele kansen die we krijgen.

Met dit initiatief willen de VLOT!-scholen ook hun steentje bijdragen in het proces naar verdraagzaamheid en begrip over de culturen heen.

Maar er is meer dan dat. In de VLOT!-scholen hebben we de traditie van het steunen van bekende en minder bekende goede doelen. Iedereen kent de Damiaanactie, Broederlijk Delen, de Zuiddag of 11-11-11 maar we hebben ook oog voor andere projecten. Zo proberen we ook ons steentje bij te dragen voor de verdere ontwikkeling van **H.O.P.E. Flanders**. Dit is een Vlaamse organisatie die zich inzet in het zuiden voor kwetsbare kinderen, die onrechtstreeks slachtoffers worden van HIV/aids. Door verlies van één of beide ouders raken ze zelf in de vicieuze cirkel van armoede en ziekte. Geen kostwinner betekent honger, gebrek aan kennis en extreme armoede.



HOPE in Zuid-Afrika helpt een 500-tal uiterst arme, kwetsbare kinderen, meestal aidsweeskinderen. Dit gebeurt door het organiseren van life skills klassen, door school support (uniform, schoenen, schoolgeld, transport...), door een eigen HOPE voetbalcompetitie. Zelfredzaamheidstraining is bedoeld voor de jongeren ouder dan 15. Ze kunnen leren bouwen, plaasteren, cementstenen maken, verven, arts&crafts, een eigen marktkraampje beheren (small business development) en met een computer omgaan. Dit jaar werd vooral gefocust op het operationaliseren van een computerschooltje en op de bouw van een 'rondavel' dorp. Projecten die de kansen op self-support, het op eigen benen staan, verhogen. Het H.O.P.E-project wordt gesteund door het de leerlingen van de eerste graad van het Sint-Lodewijkscollege. Zij lieten zich betalen voor allerlei klusjes bij mensen thuis om op die manier geld in te zamelen. Wie en hoe maakt uiteindelijk op zich niet veel uit. Veel belangrijker is natuurlijk dat er hulp wordt geboden.

Op het Sint-Teresiacollege te Eksaarde stond de solidariteitsdag in het teken van VZW Project Malawi. Leerlingen van eerstes en tweedes fietsten of wandelden om geld in te zamelen voor dit project. Na een heerlijke maaltijd door leerlingen bereid, konden de leerlingen letterlijk even over hun vertrouwde muurtje kijken door zich te storten op één van de workshops. Ze mochten immers kiezen uit Afrikaanse percussie, salsadans, filigrana, ...



Nog in STC maar ook in SLC en SHO/CREO te Lokeren is er immens veel steun voor de Damiaanactie. In STC Eksaarde zijn het de eerstejaars die geld inzamelen (zelfgebakken koekjes, sleutelhangers en stiftenverkoop) en in SLC Lokeren bepalen de leerlingen van het derde jaar gedurende een aantal weken in januari en februari het aanzicht van de speelplaats en de klassen met allerlei activiteiten ten voordele van de damiaanactie (rozenverkoop, concert, snoepzakjes, pannenkoeken, voetbalwedstrijd, gezond ontbijt). In SHO/CREO verkochten de leerlingen van de tweedes heel veel stiftjes.

Fair Trade

Van 1 tot 11 oktober 2014 vond de week van de fair trade (= eerlijke handel) plaats. In deze week wil men de fairtradeproducten op een creatieve manier in de kijker zetten. De vierdejaars STC bakten pannenkoeken en besmeerden die met choco uit de wereldwinkel (Oxfam). Deze verkochten we voor 1 euro op school. De opbrengst bedroeg 275 euro.

Welzijnszorg

Tijdens de advent zetten we "Welzijnszorg" in de kijker. Deze organisatie vestigt de aandacht op armoede in Vlaanderen. De tweedejaars STC verkochten hiervoor chocomelk. En de eerstejaars maakten kerstkaarten voor Poverello Gent, een onthaalhuis voor kansarmen. Voor beide initiatieven geldt opnieuw: kleine moeite, groot gebaar.



De Vlot!-scholen werken vanuit hun eigen gewoontes en tradities en hun christelijke inspiratie jaarlijks aan het bevorderen van het sociaal engagement van hun leerlingen en hun personeel.

Tijdens de vasten namen heel wat leerlingen en leerkrachten VTI deel aan de sobere maaltijd en werd een lekker kopje chocomelk tijdens de Koffiestop door vele leerlingen gemaakt.

De bijeenkomsten van Christenen Op School op het VTI schenken enkele leerkrachten de nodige geestelijke vitaminen alsook de korte zingevings-momenten voor elke personeelsvergadering.

Het leerkrachtenteam van SHO/CREO schaarde zich achter de vraag van oud-collega Paul Beké om steun voor de Nepalese bevolking die getroffen werd door de zware aardbevingen.

Al deze kleine en grote initiatieven binnen de VLOT!-scholengroep zien we als bruggetjes die van onze scholengroep een hechte dragende gemeenschap maakt. Op die manier proberen we ook anderen 'aan te steken' om stappen te zetten of te blijven zetten in hulp naar noodlijdenden dichtbij en veraf.

Zelee - OLVI /PX - Goede doelen: ver weg en nabij

Het is een open deur intrappen als we stellen dat scholen in hun opvoedende taak, ook aandacht willen besteden aan de problemen van de minderbedeelden in onze maatschappij en in de wereld. Verschillende generaties leerlingen werden en worden bewust gemaakt van de Noord- Zuidproblematiek, niet enkel via de school maar ook via de parochie, de jeugdbewegingen en last but not least via de media. We denken hierbij aan de campagnes van Broederlijk Delen, Vredeseilanden, Damiaanactie, Welzijnszorg, enz.

Net als andere scholen, willen we ons niet beperken tot het bespreken van deze thema's, maar maken we een weloverwogen keuze om bepaalde acties te steunen. Sinds meer dan 40 jaar gaat de tocht, gekend als de "BD-tocht", door de laatste woensdag voor de paasvakantie. Gedurende een voettocht van ettelijke kilometers langs de groene boorden van Zelee, stappen onze leerlingen voor Broederlijk Delen en laten ze zich daarbij sponsoren. De leerlingen van het 5de jaar zijn hierin de voortrekkers. Zo gaan ze van klas tot klas om hun medeleerlingen warm te maken voor het project dat Broederlijk Delen koos. Jaarlijks brengt dit een aardig centje op.

Dat elk initiatief af en toe aan vernieuwing toe is en dat de leerlingen steeds kritischer worden, hoeft geen betoog. Om die reden werd dit jaar het project in een nieuw kleedje gestopt. Onder impuls van enkele enthousiaste collega's werd per graad een activiteit uitgewerkt. De eerste graad stapte "Kilometers voor het Zuiden" met tussendoor leuke activiteiten. De tweede graad stapte, liep en fietste voor het Zuiden. De leerlingen van het zesde jaar lieten zich sponsoren om ergens een dag te gaan werken. En tenslotte beleefde het vijfde jaar een intense dag en nacht tijdens een 24-uren lesmarathon, ook gesponsord. Naast de aandacht voor het project zelf,



merkten we een aantal leuke neveneffecten: stereotypen die tegengesproken worden (een klas met jongens deed de vaat van het avondmaal), leerlingen die hun leraren op een andere manier leren kennen (kan een leraar mechanica echt zingen en piano spelen?, durven leraressen in een pyjama rondlopen?), om er maar twee te noemen. En ook het Zuiden profiteerde mee van deze vernieuwing, want de opbrengst lag merkkelijk hoger dan de voorbije jaren.

Een speciale plaats houden we voor de Damiaanactie. Sinds vele jaren steunt onze school de stiftenverkoop van Damiaan onder leiding van een van onze leraren. Leerlingen van het vierde jaar worden eerst ondergedompeld in de realiteit van de mensen die de actie wil steunen. Nadien gaan ze op pad om de bekende stiften aan de man te brengen. Sinds vorig jaar krijgt de Damiaanactie een nog intensere invulling door het feit dat de leraar die de actie al sinds lang trekt, de jaarlijkse inleefreis mocht meemaken samen met een leerlinge uit het vierde jaar. Dat dit net gebeurde bij het 50-jarig bestaan van de actiegroep gaf dit nog een extraatje. Ze kwamen naar huis met beklivende getuigenissen uit India en deelden die op onze school en in verschillende Zeelse basisscholen. Het hoeft geen betoog dat de opbrengst van de stiftenverkoop de laatste twee jaar hoge pieken kent. Het verhaal van de leprozen die door het kopen van stiftjes geholpen worden, maakte deze problematiek ook voor onze jongere leerlingen heel concreet.



De school steunt niet enkel goede doelen ver weg, ook aan acties dichtbij verlenen we graag onze medewerking. Op initiatief van een groepje enthousiaste personeelsleden, nam OLVI-PIUS X dit jaar voor het eerst deel aan de 1000 km van Kom op tegen kanker. Om het gevraagde sponsorbedrag te verzamelen, werd aan merchandising gedaan (drinkbekers, wielertuitjes). Voor de belangrijkste bron van inkomsten zorgden echter de leerlingen uit humane wetenschappen. Elk jaar organiseerde een activiteit. Het derde jaar hield een carwash op de Markt, het vierde jaar bakte een hele avond croques in alle variaties. Het vijfde en het zesde jaar gaven de aftrap van de campagne met een gespreksavond waarop heel wat bekend volk afkwam (Herman De Croo bijv.). En ondertussen lieten heel wat jonge meisjes hun lange haren knippen als steun voor vrouwen die een pruik moeten dragen tijdens de chemotherapie. Een succes? Vast en zeker meer dan we ooit hadden durven hopen.



Het zou een verkeerd beeld opwerpen als men zou denken dat het altijd de school is die het initiatief neemt om een goed doel te steunen. Onze minionderneming schenkt jaarlijks een deel van de opbrengst aan een organisatie die ze zelf kiezen. Zo kregen Koester en Erkrido al een aardige som. Ook onze afstuderende laatstejaars zijn nog eenmaal gul tijdens de proclamatie. Een deel van het geld dat ze ophaalden om hun activiteiten mee te financieren, gaat naar een goed doel dat ze in overleg met elkaar bepalen.

Deze tekst schetst slechts een gedeeltelijk beeld van de goede doelen die de school steunt. Vele zaken gebeuren in stilte, zonder er ruchtbaarheid aan te geven. Een leerling financieel bijspringen om aan een meerdaagse activiteit te kunnen deelnemen, is toch ook een "goed doel" en zeker een goede besteding van middelen.

Dopjesactie in de Karwij

De voorbije jaren namen we met 'De Karwij' deel aan de Damiaanactie. Onze leerlingen verkochten ijverig stiften en werkten hierdoor mee aan een goed doel. Dit jaar hebben we niet deelgenomen aan de Damiaanactie. Vanuit de werkgroep 'GROEN' werd een bloembollenverkoop georganiseerd. De opbrengst van deze verkoop werd gebruikt om de speelplaats aangenamer te maken voor onze leerlingen. De voorbije maanden werden er tuintafels aangekocht, banken in elkaar getimmerd en de eerste struiken en planten werden aangeplant.

In de leerlingenraad werd beslist om ons ook in te zetten voor een project buiten de school. We kozen ervoor om het project ten voordele van het Belgisch Centrum voor Geleidehonden een hart onder de riem te steken en een dopjesactie op poten te zetten. De leerlingen en leerkrachten verzamelen dopjes en brengen deze mee naar school. Een verantwoordelijke van de leerlingenraad brengt deze dopjes naar een inzamelpunt. Van hieruit brengen vrijwilligers van het BCG de ingezamelde dopjes naar een fabriek waar ze gerecycleerd worden in duurzame paletten.

Ons belangrijkste doel is nog steeds de solidariteit, een warm hart voor een goed doel. Blindengeleidehonden openen een hele nieuwe wereld voor personen met een visuele beperking.



De dopjes die in aanmerking komen zijn plastic dopjes van drankflessen, met name van mineraal- en spuitwater, van frisdrank, van melk en van fruitsap. Dus niet van olie, detergents, shampoos ... Ook geen plastic deksels of andere materialen.

Door het inzamelen van dopjes dragen we op een milieuvriendelijke manier bij tot de ondersteuning van het BCG, dat de volgende doelstellingen nastreeft:

- * het kweken en opleiden van honden tot blindegeleidehonden
- * visueel gehandicapte personen leren omgaan met hun geleidehond
- * blijvende nazorg verlenen aan de hond en zijn gebruiker.

De kweek en de specifieke opleiding van blindegeleidehonden zijn kostelijk: 20.000 euro. Dat stemt overeen met 27,2 miljoen dopjes. Het Belgisch Centrum voor Geleidehonden krijgt € 0,29 per kg dopjes. In 1 kg zitten gemiddeld 400 dopjes.



Goede doelen in Hamme



Kerstmis is een periode van feestelijke buffetten en een stapel geschenken onder de kerstboom. Althans, zo wordt het ons voorgesteld door de media en de reclame. Voor 1 op de 7 Belgen is dit geen realistisch beeld becijferde de adventsactie Welzijnszorg. In absolute cijfers betekent dit dat 1,6 miljoen landgenoten verstoken blijven van die weelde.

Voor deze minderbedeelden organiseert Welzijnszorg de 'Soep op de stoep-actie'. Dit jaar werkte de Sint-Pieterparochie daarvoor samen met de leerlingen van het Heilig-Hartinstituut (HHI) uit de Slangstraat. Het tweede jaartje BVL stond in voor de uitwerking. Ze zochten sponsors, regelden de administratie tussen Welzijnszorg, de gemeente en de parochie. Uiteraard bereidden ze ook de soep.

Op zaterdag 13 december verkochten ze hun koopwaar op de wekelijkse zaterdagmarkt. Diezelfde avond ging HHI ook aan de slag na de eucharistieviering van 18u. In totaal verkochten deze dertienjarigen en hun leerkrachten bijna 180 bekertjes soep. En dat ze lekker was, bewees de collectebus waarin de koper een vrije bijdrage kon storten. In totaal haalden de leerlingen die dag € 486,87 op! Goddank, dat de jeugd van tegenwoordig er af en toe nog een soepje van maakt!

